

Kirkebladet

Bylderup-Ravsted pastorat



marts - april - maj

8. årgang - nr. 27

Bylderup side 2-5

Ravsted side 6-11

Begge sogne side 12-20

Sognepræst	Kathrine Leonhard Graversen Gents Kontor på Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov E-mail: klgr@km.dk tlf. 74 76 22 63 Træffes ikke mandag
Organist	Ellen Thomsen, Sottrup By 10 tlf. 74 76 24 96
Kirkesanger	Christine D. Christensen tlf. 61 85 03 20
Kirkesangervikar	Laura Staugaard Hansen tlf. 51 74 77 73 Søren Hansen tlf. 74 68 02 76 Ninna Madsen tlf. 29 82 53 15
Graver/ kirketjener	Bent Jørgensen, Sottrupvej 25 tlf. 74 76 27 43
Menighedsråds- formand	Elisa Bagger Sørensen, Surreroj 65B tlf. 74 76 27 65
Næstformand	Henrik Nissen, Surreroj 4 tlf. 51 17 37 45
Kasserer	Henning Johannsen, Surreroj 27 tlf. 74 76 26 61
Kirkevæрге/ IT-ansvarlig	Holger Lauritzen, Gravløkke 51 tlf. 74 76 21 29
Sekretær/ kontaktperson	Karin Jensen, Gravløkke 81 tlf. 24 26 05 68



Nyt fra menighedsrådet i Bylderup

De sidste par år har Bylderup Kirke været under renovering både udvendig og indvendig. Kirken er et gammelt hus, og derfor skal den plejes og passes, så fremtidige generationer kan nyde godt af den. Vi har lige et enkelt hængeparti tilbage, det er alterskranken, som er angrebet af orm. Når kirkebladet udkommer, er dette arbejde enten i gang eller nært forestående. Kirken skal gerne være smuk og klar til konfirmationen d. 6. maj 2018.

Vi har desuden valgt at gå i gang med at se på, hvad vi i fællesskab kan gøre, så Bylderup Kirke bliver mere nutidig. Lever Bylderup Kirke op til de forventninger, byens borgere har? Hvad skal der til for, at kirken bliver et sted, hvor alle i sognet mødes, et sted der aktivt vælges til og ikke kun et sted, der vælges til ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Vi har valgt at få en person til at hjælpe os med det arbejde, og vi håber, at mange har lyst til at være med i det og dermed bidrage til, at vi sammen får skabt den kirke, vi gerne vil have. Jeg lover jer, at vi løbende vil holde jer orienteret om processen.

I skrivende stund kommer jeg til at tænke på St. St. Blichers salme:

”Det er hvidt herude”, selvom vi ofte har haft strengere og koldere dage. Marts måned kan dog både være kold, hvid og streng, men efter marts går vi heldigvis foråret i møde med

lidt sol og varme og blomster, der pibler op af jorden.

Det er hvidt herude

Tekst: St. St. Blicher, 1838

Melodi: Thomas Laub, 1914

*Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt formeden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.*

*Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og hvipper lidt.*

*Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen afladen,
skeler til det tamme kræ.*

*Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer -
hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tøj han spår!*

*Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges,
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!*

På menighedsrådets vegne
Elisa Bagger Sørensen

Aktiviteter

Søndag den 11. marts kl. 10:30, står sognets konfirmander i spidsen for gudstjenesten. Til denne gudstjeneste vil I kunne opleve konfirmandernes hårde arbejde med at tilrettelægge en gudstjeneste fra begyndelse til slut. Konfirmanderne har til dagen skrevet bønner, de har stået for salmevalget, de har skrevet en prædiken og meget mere. Bag denne gudstjeneste ligger 1,5 måneds arbejde, så det er bestemt værd at møde op denne søndag til gudstjeneste.

Tirsdag den 20. marts kl. 9:30 kommer Nifingers Gospel Magic og events til Bylderup kirke. Keld Hansen, der er manden bag Nifingers Gospel Magic og events vil fremføre et dukketeaterspil omkring påsken og vil lægge vægt på

at fortælle om forbryderen Barabas' historie. Dukketeateret henvender sig særligt til aldersgruppen 3-6 år og alle byens børnehaver samt dagplejemødre er inviteret til forestillingen. Men er man tilfældigvis hjemme den dag med sine egne børn eller har man bare en barnlig sjæl, er man meget velkommen til at møde op.

Torsdag den 22. marts kl. 14:30 afholder vi ældreeftermiddag i kirkekroen. Vi vil som altid hygge os med lidt kaffe og kage over en god snak. Og så vil vi få besøg af Louise Willemoes Poulsen, der i dag bor i Tønder, men som tidligere har boet i Estland. Louise har fungeret som rejseleder i de omkringliggende lande af Estland samt Rusland. På dagen vil hun komme og fortælle os

Kirkelige handlinger

Døbte

Aksel Sangild Paulsen, søn af Sidsel og Stefan Sangild Paulsen, Sottrup by 13

Amalie Nissen Øgendahl, datter af Camilla Nissen og Rune Lykke Øgendahl, Hvidovre

Sina Saskia Hannemann, datter af Chantall Hannemann, Allegade 1, 2, Tønder

Krondiamantbryllup

Anton og Sonja Schmidt, Surreroj 81

Døde

Christiane Marie Petersen, Engløkke 30, nr. 25

Jens Hassel-Pfugh, Mørkær 7

Neza Lorenzen, Slogsgade 18

Aktiviteter

om sine oplevelser fra Rusland og det bliver meget spændende. Ønsker man at deltage i ældreeftermiddag skal man tilmelde sig senest tirsdag den 20 marts ved sognepræsten eller kirketjeneren. Kontaktoplysningerne ses på side 1.

Søndag den 22. april efter højmessens inviteres alle til menighedsmøde. Bylderups menighedsråd vil først stå med lidt frokost og derefter fortælle om menighedsrådets opgaver, der har fyldt vores tid de sidste års tid og hvilke planer, vi har for fremtiden.

Søndag den 6. maj kl. 11:00 konfirmeres sognets konfirmander. I den forbindelse vil flere af bænkerne være reserveret til konfirmanderne og deres familie. Konfirmationen er dog en offentlig handling og alle er derfor velkommen til at møde op og fejre de unge. Der vil længere nede i kirken være ledige bænke, som ikke er reserveret og ønsker man plads, opfordres man til at komme i god tid. Ude i våbenhuset vil der være gaveposer med navne på konfirmanderne og her er man velkommen til at komme med en gave eller en hilsen til de unge.

Mandag den 21. maj kl. 10:30 på 2. pinsedag afholdes vore årlige fælles friluftsgudstjeneste. I år vil det finde sted i Ravsted Byskov. Der kan parkeres ved Ravsted spejderhus på Havstedvej 18. Herfra skal man kun gå et lille stykke ned til pladsen, hvor gudstjenesten afholdes. Igen i år har vi fornøjelsen af, at Blæserensemblet Querblech medvirker med musik. Efter gudstjenesten vil Ravsted menighedsråd stå med øl og sodavand samt grillpølser. Gudstjenesten tilrettelægges af sognepræsterne Kathrine Graversen Gents, Henrik Bo Jacobsen og Carsten Pfeiffer og er et samarbejde mellem Ravsted, Bylderup, Burkal sogne og den tyske menighed.

Søndag den 26. maj kl. 10:30 er en normal højmesse, men det særlige på denne dag er dog, at vi får besøg af 4 årgange, der fejrer deres guldkonfirmation og begynder dagen i kirken.

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik

Engvej 4, Bylderup-Bov,
tlf. 74 76 19 70

Åbningstider:

Mandag – fredag 13.30 – 17.00

Lørdag 9.30 – 12.00

Sognepræst	Kathrine Leonhard Graversen Gents Kontor på Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov E-mail: klgr@km.dk tlf. 74 76 22 63 Træffes ikke mandag
Graver/ kirketjener	Anette Johansen tlf. 74 64 70 00
Formand	Tina Ommen tlf. 20 45 68 16
Næstformand/ Sekretær/ aktivitetsudvalg	Kirsten Clausen..... tlf. 74 64 70 15
Kasserer	Susanne Køcks tlf. 20 64 71 43
Kirkevæрге	Helle Degn-Petersen tlf. 20 49 14 70
Kontaktperson	Randi Petersen..... tlf. 21 60 20 31
Organist	Andreas Brandenhoff tlf. 74 64 65 02
Kirkesangere	Christine Dam Christensen tlf. 61 85 03 20 Amalie Hammeleff tlf. 20 33 73 77



Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådets visionsarbejde går ind i en ny og spændende fase.

I menighedsrådet er vi meget interesserede i, hvordan vi kan åbne kirken, så den benyttes mere.

Vi er meget optaget af, hvilke behov og ideer borgerne i Ravsted Sogn har.

Vi og forrige menighedsråd, har på forskellig vis prøvet, at skabe dialog, for at afdække Ravsted borgers behov/ønsker og ideer til, hvordan man kan benytte kirken.

Vi har brug for mere aktivitet i og omkring vor kirke, hvis vi på sigt, skal undgå større forandringer i vort sogn.

Da chancen bød sig, fik vi antropolog Berit Kafton Simonsen til, at kortlægge sognets behov igennem personlige interviews og brugerundersøgelse på Facebook.

Hun udarbejdede en rapport. Den var interessant læsning og som vi har taget til følge.

Undersøgelsens gode ideer og menighedsrådets egne ideer, vil vi nu arbejde videre med. Vi har afventet, at Kathrine kom tilbage fra barsel. Det giver ikke ret meget mening, at "hoppe en tur i helikopteren" og planlægge det store overblik, når præsten ikke er ombord.



Vi har glædet os til Kathrine kom tilbage, så vi kunne komme videre med det enormt spændende visionsarbejde.

For at få alle bolde op i luften, få skabt rum/tid til debat og ikke mindst taget beslutninger om, hvilke ideer, vi sætter i værk hvornår, har vi besluttet at lave et visionsmøde med en ekstern konsulent.

Vi er et rigtig stærkt menighedsråd, som forhåbentlig får en masse positivt ud af, at arbejde i sådan en proces på en ny måde.

Til menighedsrådet d. 19. april fortæller vi lidt mere om denne proces.

Tina Ommen

Menighedsmøde den 19. april

D. 19 april kl 17 er der fyraftensgudstjeneste, menighedsmøde og aftensmad. Hele tre ting på en gang. Vi begynder i kirken.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige. En gang i året inviterer vi alle til, at høre om, hvad vi laver. Vi fortæller om de funktioner, vi har i menighedsrådet. Hvilke tiltag vi har været i gang med, hvilke vi er i gang med og hvad vi mener eller måske håber, kommer til at ske i nærmeste fremtid.

Det er mit indtryk, at er man ikke i menighedsrådet eller bor sammen med en i rådet, er det lidt svært at følge med i, hvad der sker. Denne aften kan man på ganske kort tid blive ajourført.

Alle er meget velkomne.

Tina Ommen.



Kirkelige handlinger

Døbte

Theo Markus Madsen, søn af Britta Matthiesen Hansen og Morten Madsen, Rebbølvej 34, Bolderslev

Døde

Niels-Peter Skjød Søndergaard
Villy Christensen, Ravsted Storegade 15
Karen Martensen, Tinglev
Niels Peter Jørgensen Callsen, Løgumkloster

Lucia gudstjeneste og de 9 læsninger

Onsdag d. 13 december var der fyraftensgudstjeneste i Ravsted kirke. d. 13. december er luciadag, så derfor havde pigerne fra Ravsted skole igen lovet at gå lucia optog. Vi havde også de 9 læsninger. Jeg vil fortælle lidt om hvorfor vi fejrer Lucia.

Lucia var født på Sicilien i 300 tallet. Hun var ud af en velhavende familie, og hendes fremtidsudsigter var gode. Men hendes liv formede sig i en helt anden retning.

I en ung alder blev hun omvendt fra Romerrigets religion til kristendommen. Det kom til at koste hende livet, da det var forbudt at være kristen. Lucias mor bliver syg, hun beder for moderens helbredelse og lover at vie sit liv til kristendommen, hvis moderen bliver rask. Og mirakuløst bliver hun rask. Og det styrker Lucias tro, og hun deler ud af sine rigdomme. Lucia lever i det skjulte, men om natten går hun rundt med mad til andre kristne og fattige.

For at finde vej har hun bundet en krans om hovedet og sat lys i. Lucia vil ikke giftes med den mand familien har udsøgt til hende og han angiver Lucia. Hun bliver udsat for tortur og slået ihjel. Hun lider martyr døden, og dør den 13. dec. ca. år 304. Hun bliver senere helgen og skytshelgen for de blinde.

Aftenen startede kl. 17. hvor ca. 16 piger kom ind i kirken med lys og sang den smukke lucia sang og et par andre sange. Derefter var der de 9 læsninger hvor både piger fra skolen, konfirmander og andre fra sognet læste op. Mellem oplæsningerne sang vi julesange. Det var rigtig mange i kirke denne aften, men det var også virkelig stemningsfyldt. Efter gudstjenesten var der fælles spisning i Forsamlingshuset. Det var rigtig hyggeligt. Der var ca. 80 der havde valgt at deltage til spisning.

Kirsten Clausen



Aktiviteter

Torsdag den 8. marts kl. 17:00, står sognets konfirmander i spidsen for månedens fyraftensgudstjenesten. Til denne gudstjeneste vil I kunne opleve konfirmandernes hårde arbejde med at tilrettelægge en gudstjeneste fra begyndelse til slut. Konfirmanderne har til dagen skrevet bønner, de har stået for salmevalget, de har skrevet en prædiken og meget mere. Bag denne gudstjeneste ligger 1,5 måneders arbejde, så det er bestemt værd at møde op denne søndag til gudstjeneste. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på aftensmad på forsamlingsgården og det er som altid gratis at deltage i spisningen. Tilmelding er heller ikke nødvendigt.

Tirsdag den 20. marts kl. 11:00 kommer Nifingers Gospel Magic og events til Ravsted kirke. Keld Hansen, der er manden bag Nifingers Gospel Magic og events vil fremfører et dukketeaterspil omkring påsken og vil lægge vægt på at fortælle om forbryderen Barrabas' historie. Dukketeateret henvender sig særligt til aldersgruppen 3-6 år og alle byens børnehaver samt dagplejemødre er inviteret til forestillingen. Men er man tilfældigvis hjemme den dag med sine egne børn eller har man bare en barnlig sjæl, er man meget velkommen til at møde op.

Torsdag den 19. april kl. 17:00 afholder vi denne sæsons sidste fyraftensgudstjeneste.

Fyraftensgudstjenesterne vil vi starte op med igen til efteråret. Efter gudstjenesten er det gratis at deltage i fællesspisning på forsamlingsgården. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Torsdag den 19. april efter gudstjeneste og fællesspisning afholdes der menighedsrådsmøde for Ravsted sogn. Se mere om det tidligere i bladet.

Søndag den 6. maj kl. 9:00 konfirmeres sognets konfirmander. I den forbindelse vil flere af bænkerne være reserveret til konfirmanderne og deres familie. Konfirmationen er dog en offentlig handling og alle er derfor velkommen til at møde op og fejre de unge. Der vil længere nede i kirken være ledige bænke, som ikke er reserveret og ønsker man plads, opfordres man til at komme i god tid. Ude i våbenhuset vil der være gaveposer med navne på konfirmanderne og her er man velkommen til at komme med en gave eller en hilsen til de unge.

Mandag den 21. maj kl. 10:30 på 2. pinsedag afholdes vore årlige fælles friluftsgudstjeneste. I år vil det finde sted her i vores egen smukke

Aktiviteter

Ravsted Byskov. Der kan parkeres ved Ravsted spejderhus på Havstedvej 18. Herfra skal man kun gå et lille stykke ned til pladsen, hvor gudstjenesten afholdes. Igen i år har vi fornøjelsen af, at Blæserensemblet Querblech medvirker med musik. Efter gudstjenesten vil Rav-

sted menighedsråd stå med øl og sodavand samt grillpølser. Gudstjenesten tilrettelægges af sognepræsterne Kathrine Graversen Gents, Henrik Bo Jacobsen og Carsten Pfeiffer og er et samarbejde mellem Ravsted, Bylderup, Burkal sogne og den tyske menighed.



Ny konfirmationsdato for Ravsted i år 2019

Så er det fra næste år, at konfirmationen flyttes i Ravsted.

Ravsted menighedsråd har for et par år siden vedtaget, at konfirmationen får en ny placering fra år 2019. Fra 2019 og frem skal konfirmationen afholdes om lørdagen.

Det betyder, at konfirmationsdato-

erne fra 2019 og i fremtiden ser sådan ud - 2019, lørdag den 4. maj 2020, lørdag den 2. maj 2021, lørdag den 1. maj 2022, lørdag den 30. april.

I Bylderup vil det fortsat være uændret og konfirmationen vil som altid finde sted 1. søndag i maj måned.

Kirkebil

Ønsker man at deltage i sognets gudstjeneste, kan man ringe efter kirke bilen, hvis man ikke selv har mulighed for at køre.

Ønsker man at komme kirke i **Bylderup**, så skal man kontakte graveren/kirketjeneren Bent Jørgensen på tlf. 74 76 27 43

Ønsker man at komme i kirke i **Rav-**

sted, så skal man kontakte graveren/kirketjeneren Anette Johansen på tlf. 74 64 70 00. I **Ravsted sogn** vil vi gerne bede om, at du kontakter os senest fredag kl. 12.00 før den søndag, du ønsker at komme i kirke. Ønsker du at deltage i en fyraftensgudstjeneste, så kontakt os dagen inden.



OBS

– alle brudepar

Skal I giftes i nærmest fremtid og har du lavet en aftale med min barselsviker sognepræst Katrine Gaub, så hør jeg gerne fra jer. Aftalen skal nemlig bekræftes fra begge sider af hensyn til, at alle kan blive viet på ønsket dato samt tidspunkt. Har man allerede talt med mig og fået både dato og tid bekræftet, så skal man selvfølgelig ikke ringe.



App med kirkekalender

Med denne app på din smartphone kan du altid se gudstjenestetider og arrangementer fra din lokale kirke – find den, hvor du normalt finder dine apps, og hold dig opdateret.



Plejehjemmet Enggården

6. marts Graversen – altergang
13. marts Pfeiffer
20. marts Jacobsen
27. marts (Skærtorsdag), Graversen – altergang
3. april Jacobsen – ingen altergang
10. april, Pfeiffer
17. april Graversen
24. april Graversen

1. maj Jacobsen – altergang
8. maj Pfeiffer
15. maj Graversen
22. maj Jacobsen
29. maj Graversen
5. juni Jacobsen

**Tirsdage kl.14.30 med efterfølgende kirkekaffe.
Ret til ændringer forbeholdes**

Redaktion

Kirkebladets redaktionsudvalg

Kathrine Leonhard

Graversen Gents

Karin Jensen

Kirsten Clausen

Tlf. 74 76 22 63 · E-mail: klgr@km.dk

Tlf. 24 26 05 68 · E-mail: karin.jensen33@gmail.com

Tlf. 74 64 70 15 · E-mail: k.clausen@clausen.mail.dk

Hvis
»Kirkebladet«
udebliver, så
kontakt graveren
- eller hent selv
et eksemplar i
Våbenhuset

Materiale til kirkebladet kan sendes på e-mail til en af ovennævnte.

Afleveringsfrister

1. februar • 1. maj • 1. august

• 1. november

Kirkebladet udkommer

1. marts • 1. juni • 1. september

• 1. december

Gudstjenester – Den tyske Frimenighed

Søndag d. 4. marts i Ravsted kirke
kl. 14:00

Fredag d. 30. marts i Ravsted kirke
kl. 14:00

Fredag d. 30. marts i Bylderup kirke
kl. 16:00

Lørdag d. 14. april i Ravsted kirke
kl. 11:00 - Konfirmation

Søndag d. 6. maj i Ravsted kirke
kl. 14:00

Søndag d. 21. maj i Ravsted Byskov
kl. 10:30 - friluftsgudstjeneste

(ret til ændringer forbeholdes)

Bylderup og Ravsted sogne på facebook

Bylderup og Ravsted sogne er på facebook. Vi bruger vores facebook-side som et kommunikationsmiddel til at nå ud til alle jer som bor i sognene. Her slår vi alle vores arrangementer op og hvis der sker noget andet godt. Så gå ind og giv os et like

og fortæl dine venner og naboer om os. I skal bare søge på Bylderup og Ravsted sogne, så finder I os let.



Hvad gør jeg i tilfælde af?

Dåb

Skal dit barn eller skal du selv døbes, da aftales tidspunkt for dåb med præsten. I Sønderjylland skal barnet være navngivet inden dåben. Ved dåben skal 2-5 personer stå faddere og navne og adresse på disse faddere medbringes til dåbssamtalen.

Bryllup

Skal du giftes bedes du i god tid i forvejen aftale tidspunktet med præsten. 4 måneder inden vielsen skal det kommende brudepar henvende sig

på kommunen og skaffe en prøvelsesattest, som efterfølgende bedes afleveres til præsten. Ved vielsen skal 2 personer stå vidner og navne og adresse på vidnerne medbringes til vielsessamtalen.

Dødsfald

Ved et dødsfald, da aftales tidspunkt for en kirkelig begravelse eller bisættelse med præsten. Bedemanden kan hjælpe med dødsanmeldelsen, kisten og andre praktiske ting.

Sorg og livsmod – et tilbud til dig, der har mistet

Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan det være en lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som har erfaring af tab i nær erindring. I Høje

Kolstrup kirke i Aabenraa er der mulighed for at mødes i en sorggruppe og dele det, der tynghes efter et dødsfald. Kontakt sognepræst Tine Baarts Andsager på tlf. 74 62 15 78 eller E-mail: tba@km.dk

Skilsmisse og livsmod

Det kan være hårdt at blive skilt uanset om beslutningen var din, din partners eller om I var enige om det. Efter en skilsmisse kan man stå tilbage med et hav af følelser og det kan nogen gange være svært at tale om. Det kan være svært, fordi man føler, man ingen har at betro sig til og det kan være svært fordi man føler ingen gider at lytte til en.

I Aabenraa provsti er der blevet oprettet en sorggruppe for skilsmisse. Her er der plads til dig, dine tanker og følelser og der er altid en klar til at lytte og tale med dig.

Hvis du er interesseret så kontakt sognepræst Tine Baarts Andsager på tlf. 74 62 15 78 eller E-mail: tba@km.dk

Præsten skriver

Nu går vi foråret i møde, det vidner de mange forårsbebuder om, som vi møder på vores vej i haven eller i vejkanten. Det er et rart skift – at gå fra den kolde, blæsende og mørke vinter til lysere dage med mildere temperatur og fuglesang i luften. Og her på præstekontoret er det også blevet hverdag igen efter, at jeg er vendt tilbage fra barsel sidst i november. Jeg gik en travl tid i møde med både advents og julen lige før døren. Omvendt var det også en glædelig tid, hvor jeg fik hilst på mange fra pastoratet gennem de mange kirkelige tiltag. Og selv om at det er dejligt at gå hjemme på barsel med sit barn eller børn og gå i mødregruppe, til babysvømning og babysalmesang, så er det også dejligt at være tilbage som præst. Jeg glæder mig over mange af de arbejdsopgaver, jeg bruger min tid på og som kommer ind på skrivebordet. Ligeledes glæder jeg mig over det arbejde, vi i begge menighedsråd står overfor og som man kan læse i indlæggene fra de to menighedsrådsformænd.

At arbejde med konfirmander er både en selvfølge og en glæde for mig som præst. Her oplever man mange stjernestunder pga. den tilgang de unge har til livet og troen. I konfirmandforberedelsen tilbage i februar, fik vi besøg af Konfirmand Aktion, der hører ind under Dan Mission. Fra Konfirmand Aktion

havde vi besøg af Channy, der kommer fra Cambodja og Astrid fra København. Channy og Astrid havde forberedt et spændende foredrag, hvor de fortalte os om landet Cambodja og dets historie. Konfirmanderne lærte, at landet har været igennem en frygtelig krig, hvor folkemord i 1970'erne fandt sted under styret de røde Khmerers tid. De lærte, at regeringen den gang var kommunistisk og bestemte alle forhold i den enkeltes liv – her i blandt at tvangsægteskaber blev praktiseret. Channy og Astrid fik herefter konfirmanderne til at stå på to rækker overfor hinanden og bad dem tage den, de stod overfor i hånden. Da alle havde en at holde i hånden, tillynskede Channy dem og sagde, at de nu var gift med hinanden. Så hurtigt og nemt forgik det i Cambodja dengang under de røde Khmerer. Flere af konfirmanderne mente, at de var alt for unge til at blive gift og flere af dem var også utilfredse med deres udkårne. Jeg kunne her berolige dem med, at der skal mere papir arbejdede til og en højere alder inden, at man i Danmark kan kalde sig for mand og kone.

Men Channy fortalte dem ikke kun om landets historier og delikatesser. Hun fortalte dem også om den hurtigt forsvindende regnskov, der påvirker os alle klimamæssigt. Og hun fortalte også sin egen personlig for-



tælling, hvordan hun er født som buddhist og i dag er kristen. Channy er nemlig født ude på landet, da hendes forældre er ris bønder. Livet som bønder blev for hårdt og det var svært for dem at få det hele til at løbe rundt økonomisk. Derfor besluttede Channys forældre sig at flytte ind til byen i håb om en bedre fremtid med gode jobs og muligheder for god skoleuddannelse for Channy og hendes søster. Men livet i byen blev ikke som de havde håbet på. De endte med at bo på storbyens losseplads, hvor de samlede plastik og flasker, som de solgte til genbrug for at tjene penge. Livet på lossepladsen var hårdt og var ikke et sikkert sted for børn at vokse op. Men lykken tilsmilede dem en dag, hvor en englænder kom og tilbød Channy og nogen af de andre børn et trygt hjem på et børnecenter, hvor der hver dag blev serveret mad, hvor der var tøj og muligheden for at gå i skole.

Som udgangspunkt var Channy glad for denne mulighed, men det var også svært for hende, at undvære sine forældre. I nogle år var hun meget ked af det og holdte sig mest for sig selv. Men en dag blev hun mere og

mere optaget af kristendommen, som hun også hørte om på børnecentret. Hun følte, at Gud elskede hende og havde hjulpet hende ud af et farligt miljø på lossepladsen og givet hende et liv med bedre muligheder. Hun begyndte derfor at gå meget i kirke og blev også døbt for at vise Gud hendes kærlighed.

I dag læser Channy på universitet i Cambodja og vil i fremtiden meget gerne arbejde med hjælpeorganisationer i landet. Hun håber meget på, at kunne gøre en forskel for børn, der ligesom hende også kommer fra trænge kår. Hun vil meget gerne give fattige og forældreløse børn muligheden for at komme i skole og tage en uddannelse, så de ligesom hende kan få et godt liv.

Denne dag var meget tankvækkende og jeg tror, at konfirmanderne forstod, at vi i Danmark er meget privilegeret i forhold til andre steder i verden. På den måde sætter man pludseligt meget mere pris på det liv og de muligheder, vi har ved at bo i Danmark og det er jo godt.

Kathrine Graversen Gents

Gudstjenester i Bylderup kirke

Hvor intet andet er nævnt, har Kathrine Graversen Gents gudstjenesten

Søndag d. 4. marts (3.s.i.fasteb)	kl. 10:30
Søndag d. 11. marts (midfaste) <i>Konfirmandgudstjeneste</i>	kl. 10:30
Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelse)	<i>ingen gudstjeneste</i>
Søndag d. 25. marts (palmesøndag) <i>Marianne Ring</i>	kl. 9:00
Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag)	kl. 14:00
Fredag d. 30. marts (Langfredag) <i>Liturgisk</i>	kl. 14:00
Søndag d. 1. april (Påskemorgen)	kl. 10:30
Mandag d. 2. april (2. påskedag)	kl. 10:30
Søndag d. 8. april (1.s.e.påske) <i>Marianne Ring</i>	kl. 9:00
Søndag d. 15. april (2.s.e.påske)	kl. 9:00
Søndag d. 22. april (3.s.e.påske.)	kl. 10:30
Fredag d. 27. april (Bededag)	kl. 10:30
Søndag d. 29. april (4.s.e.påske)	kl. 9:00
Søndag d. 6 maj (5.s.e.påske) <i>Konfirmation</i>	kl. 11:00
Torsdag d. 10. maj (Kristi Himmelfarts dag)	kl. 9:00
Søndag d. 13. maj (6.s.e.påske)	kl. 10:30
Søndag d. 20. maj (Pinsedag)	kl. 9:00
Mandag d. 21. maj (2. Pinsedag) <i>Friluftsgudstjeneste i Ravsted Byskov</i>	kl. 10:30
Søndag d. 27. maj (Trinitatis)	kl. 10:30
Søndag d. 3. juni (1.s.e.trinitatis)	<i>ingen gudstjeneste</i>

Gudstjenester i Ravsted kirke

Hvor intet andet er nævnt, har Kathrine Graversen Gents gudstjenesten

Søndag d. 4. marts (3.s.i.fasteb) kl. 9:00

Torsdag d. 8. marts (midfaste) kl. 17:00

Konfirmandgudstjeneste/fyraftensgudstjeneste

Søndag d. 18. marts (Mariæ bebudelse) kl. 10:30

Søndag d. 25. marts (palmesøndag) *ingen gudstjeneste*

Torsdag d. 29. marts (Skærtorsdag) kl. 10:30

Fredag d. 30. marts (Langfredag) kl. 10:30

Liturgisk

Søndag d. 1. april (Påskemorgen) kl. 9:00

Mandag d. 2. april (2. påskedag) *ingen gudstjeneste*

Søndag d. 8. april (1.s.e.påske) *ingen gudstjeneste*

Søndag d. 15. april (2.s.e.påske) kl. 10:30

Torsdag d. 19. april (3.s.e.påske.) kl. 17:00

Fyraftensgudstjeneste

Fredag d. 27. april (Bededag) *ingen gudstjeneste*

Søndag d. 29. april (4.s.e.påske) kl. 10:30

Søndag d. 6 maj (5.s.e.påske) kl. 9:00

Konfirmation

Torsdag d. 10. maj (Kristi Himmelfarts dag) kl. 10:30

Søndag d. 13. maj (6.s.e.påske) *ingen gudstjeneste*

Søndag d. 20. maj (Pinsedag) kl. 10:30

Mandag d. 21. maj (2. Pinsedag) kl. 10:30

Friluftsgudstjeneste i Ravsted Byskov

Søndag d. 27. maj (Trinitatis) *ingen gudstjeneste*

Søndag d. 3. juni (1.s.e.trinitatis) kl. 9:00

Marianne Ring

Konfirmation søndag den 6. maj 2018

Kl. 9.00 i Ravsted kirke

Hans Van Schie, Korupvej 10, 6372
Mads Kryger, Højvangvej 18, 6372
Mads Jeckel, Rugtoft 5, 6372, 6372
Jacob Andresen Nielsen,
Ravsted Hovedgade 49, 6372
Kasper Petz Eschelsen,
Lille Knivsigvej 14, 6372
Philip Brinkmann,
Ravsted Storegade 37, 6372
Mathias Dam Kling,
Løgumklostervej 106, 6372
Peter Breede Nissen,
Bredevadvej 15, 6372
Sarah Bak Kristensen,
Hyndigvej 7, 6372
Kristiana Kemere, Hornsevej 9, 6372
Kathrine Clausen,
Ravsted Hovedgade 43, 6372
Emma Skovbølling Heldt,
Ravsted Hovedgade 87, 6372
Sofie Dahnke Carl, Rugtoft 3, 6372

Kl. 11.00 i Bylderup kirke:

Kevin Ruhlmann Kristensen,
Lendemark 36, 6372
Simon Scavenius Rosenberg,
Tvedvej 2, 6372
Lasse Ring Jensen,
Slogsherredsvej 4, 6372
Mikkel Beeck Pedersen,
Slogsherredsvej 16, 6372
Freja Kanther Koustrup,
Lendemark 41, 6372
Alberte Von Wildenradt,
Bredevadvej 32, 6372
Henriette Truelsen Brink,
Lundvej 6, 6372
Kathrine Fey Petersen,
Stenskær 14, 6372
Johanne Thomsen Nissen,
Sottrupvej 26, 6372
Rebecca Føns Arnesen,
Flensborgvej 105, 6360
Sina Saskia Hannemann,
Allegade 1,2, 6270
Cecilia Geertje Klompmaker,
Hedsvej 4, 6360
Emily Hansen, Gravløkke 11b, 6372
Elke Tijink, Årupgade 55, 6200

